

# Sociale beren

**Salt en Pepper zijn de eerste bruine beren in Europa die 'gesocialiseerd' worden. Studente Eva Schevers aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden is nauw bij het project betrokken.**

Door Erik Fokke

**S**tudente Eva Schevers (24) Diermanagement aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden zou een maand bij Polar Zoo in Noorwegen stage lopen. Maar door de beren Salt en Pepper mocht ze langer blijven in de meest noordelijke dierentuin ter wereld. Ze leerde de beren socialiseren.

Schevers zou diervoorzorging doen. Maar al snel werd duidelijk dat het tussen de stagiaire en de beren klikte. Ze werd nauw betrokken bij het project beren vertrouwd met mensen te maken.

Salt en Pepper zijn twee jonge bruine beren waarvan één een albino is. „Toen ik in januari werd aangenomen waren ze nog niet eens geboren. Na tweeënhalve maand, twee kilo zwaar, werden ze bij hun ouders weggehaald en door mensen groot gebracht,” zegt Schevers. „Nee, dat is niet zielig. De dierenverblijven hier zijn zeer ruim, maar de jongen kunnen hun vader niet ontlopen en die zou ze mogelijk op enig moment doden.”

Beren socialiseren vergroot hun welzijn, meent Schevers. „Wilde dieren in gevangenschap hebben stress. Door ze vroeg aan mensen te laten wennen, raken ze hun angst kwijt. De dieren hebben minder stress en zullen juist eerder nieuwsgierig worden. Ze zijn ook beter toegankelijk voor dierenartsen. Op het moment leren we Salt en Pepper tegen het hek te staan en hun bek te openen, zodat de dierenarts later hun klauwen en gebit kan controleren.”

De eerste weken sliepen de beertjes samen met een verzorger in een blokhut binnen



Eva Schevers in de meest noordelijke dierentuin ter wereld met Salt en Pepper. „Beren socialiseren vergroot hun welzijn.”

Foto Erik Fokke

de omheining van het dierenverblijf. „Ze zijn zeer afhankelijk en je moet ze vertellen wanneer ze moeten slapen. Het is heel belangrijk dat je laat weten dat je er voor ze bent en dat ze op je kunnen rekenen.

Ze zijn nu 45 kilo, worden zelfstandiger en we nemen al wat afstand.”

In Amerika zijn eerder beren gesocialiseerd, zegt Schevers, maar Salt en Pepper zijn de eerste van Europa. „De men-

sen hier moeten dus nog veel leren”, is de ervaring van de studente. „Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je met respect met ze omgaat, zo jong als ze zijn. Een collega van mij wilde laatst door de poort,

maar Pepper deed er nogal lang over om opzij te gaan. Toen hij hem een duwtje gaf, haalde Pepper uit.”

Schevers neemt afscheid van de beertjes, het vliegtuig wacht. „Ik moet naar school,

maar ben wel een beetje verdrietig en zou graag tot het einde van het project meegewerkt hebben. Ik heb het hier zéér naar mijn zin en dit is natuurlijk een enorme boost voor mijn cv.”